

Kerst 2012 – Preek over Jesaja 9:5,6

Liturgie Baflo:

Votum en groet
Zingen: Gez. 50
Gebed
Zingen: Gez. 85:1,2,3,4
Lezen: Jesaja 8:23 – 9:6
Zingen: Ps. 2:3,4
Lezen: Lucas 2:1-20
Zingen: Lb. 134:1,2,3
Kindermoment:
- Kinderbijbelverhaal
- Lied: Gez. 35:1,2,3,6
Tekst: Jesaja 9:5,6
Preek
Zingen: Lb. 26:1,2,3,4
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 72:1,2,10
Zegen

Liturgie Bedum:

Votum en groet
Zingen: Lb. 134:1,2,3
Gebed
Zingen: Gez. 85:1,2,3,4
Lezen: Jesaja 8:23 – 9:6
Zingen: Ps. 2:3,4
Tekst: Jesaja 9:5,6
Preek
Zingen: Lb. 26:1,2,3,4
Geloofsbelijdenis: Gez. 179b
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 72:1,2,10
Zegen

Gehouden te: Baflo, 25-12-12 (9.30 u.)
 Bedum, 25-12-12 (14.30 u.)

Preek

Thema: Het Wonder Kind geboren! Hoera, licht in de duisternis!

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

1. Wonderkinderen

Even kijken, zie ik ook wonderkinderen in de kerk? Daar misschien of aan die kant? Hier net vooraan op het podium soms?

Ik zie wel een aantal gewone kinderen in de kerk zitten. Fijn, dat jullie er zijn. 's Zondags en ook vandaag nu het kerstfeest is.

Kerstfeest is in elk geval een feest voor en met de kinderen. Want het kerstfeest gaat over de geboorte van een kind. Van hét Kind, mogen we zeggen. Een wonderkind?

Onder de kinderen van de kerk zijn geen wonderkinderen voor zover ik weet. Althans niet in de betekenis die wij aan 'wonderkinderen' geven. Een wonderkind is super begaafd op een bepaald gebied. En dat al op heel jonge leeftijd.

Voorbeeld: als je als meisje van zes al keigoed bent in wiskunde, dan ben je een wonderkind. Dan gaat het niet om sommen als $1+1=2$ of $3 \times 3=9$. Maar over heel ingewikkelde wiskundige berekeningen. Als je dat al kunt als je zes bent, dan ben je een bolleboos of een wonderkind.

En als je als jochie van vier jaar al moeilijke stukken kunt spelen op het orgel of de piano en ook van die muziekstukken kunt componeren, dan ben je ook een wonderkind. Net als de componist Wolfgang Amadeus Mozart en anderen.

Zulke wonderkinderen zijn er niet zo heel veel. En over het algemeen hoef je niet jaloers op hen te zijn. Want ze zijn nog al eens heel eenzaam, ondanks de grote belangstelling en de bewondering van de mensen en de media.

Nee, zulke wonderkinderen zie ik vanmorgen niet in de kerk. Wel een aantal gewone wonderkinderen. Want elk kind, dat geboren wordt, is een nieuw wonder.

Wonderbaarlijk gemaakt door God, kunstig geweven in de schoot van moeder.

'Een wolk van een baby,' zeggen trotse vaders en moeders van hun kindje. Een wonder van een kind met alles erop en eraan.

Dus, elk kind is een wonderkind van God, hoe gewoon je ook bent.

Er is maar één die echt het Wonderkind van God is. Dat is het kind over wie het gaat in Jesaja 9. Het Kind, dat voor ons geboren is, de Zoon die ons gegeven is. Jezus Christus dus.

Een wonder van een Kind in hemelse zin. Wonder Kind en toch gewoon geboren op aarde. 'Er is een kindeke geboren op aard,' zingen we. Een kind dat Redder is, gevonden door herders, toen het in doeken gewikkeld in de voederbak lag.

Wonderlijk! En deze geboorte doet veel in de wereld. Wat dan? Het brengt groot licht in de donkere wereld van Gods volk en de volkeren. Wat een blijdschap bovendien. Die blijde boodschap willen we op dit Kerstfeest horen.

Het Wonder Kind geboren! Hoera, licht in de duisternis!

2. Donkere wereld

Als het licht aan gaat word je blij. In elk geval als je bang in donker bent en niet kunt slapen. Je droomt eng of je kunt niet slapen. Het is dan een hele opluchting als het weer licht wordt. Of als mama even de grote lamp aan doet, omdat je huilend wakker geworden bent.

Dat is niet alleen bij kinderen zo, hoor jongens. Grote mensen hebben dat soms ook. Een psalmvers zegt:

*"De avond daalt met angst en klachten,
de ochtend zal met vreugd u wachten."*(Ps. 30:3)

Want 's morgens wordt het weer licht en dan lijkt ook alles lichter. Je kunt er weer beter tegen.

Licht betekent leven en blijdschap voor de mens. Licht is daarom het eerste dat God geschapen heeft. *"Er moet licht komen."* Dat was het eerste dat God zei. Hij zette de donkere, ongevormde aarde in een zee van licht. Toen was er leven mogelijk voor planten, dieren en mensen.

Als het licht aan gaat word je blij. God bezorgt je grote blijdschap door de blijde boodschap van de geboorte van Jezus de Redder. Hoor maar wat de engel zegt tegen de herders in de velden van Efrata.

"Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer."(Lucas 2:10,11)

En wat een licht bracht die engel mee uit de hemel. Het stralende licht van de Heer omgaf de herders. God doet het licht aan, wanneer de Redder geboren is. Groot licht in een donkere wereld. Groot licht voor een volk dat in duisternis ronddoolt, dat in het donker woont.

Let u in Jesaja 8 en 9 eens op het grote contrast tussen donker en licht. Het lijkt wel een schilderij van Rembrandt. Israël zit in het pikgedonker door eigen schuld. Men heeft het licht uitgedaan, doordat men God de rug heeft toegekeerd. Toen trok God zich terug. Hij trok ook zijn woord terug. En dan wordt het donker...

Jesaja krijgt van God de opdracht om zich terug te trekken en zijn getuigenis zorgvuldig op te bergen. Dan wordt het inderdaad heel donker in Juda en Jeruzalem. Aardedonker, driedubbel donker.

"Ze (= de mensen) kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal."(Jes. 8:22)

In het noorden van het land Israël is het al echt donker geworden. Het land van Zebulon en Naftali, het latere Galilea. Ook genoemd landstreek van de heidenen, vanwege de gemengde bevolking. De mensen daar zijn al weggevoerd in ballingschap naar Assyrië.

Het licht is er uit gegaan. Het volk is weg; het leven is weg; de vreugde is weg. Maar niet voor altijd, zegt God de HEER.

"Het volk dat in duisternis ronddoolt

*ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.*"(Jes. 9:1)

Groot licht gaat aan in het donkerste deel van het land in de eerste plaats, de landstreek Galilea. En als het licht aan gaat, worden de mensen blij. Heel blij. Men is net zo blij als bij het binnenhalen van de oogst of bij het verdelen van de buit, als het leger een klinkende overwinning heeft behaald.

3. Groot licht

God steekt groot licht aan. Want Hij komt weer terug. Hij brengt de vreugde weer terug. Groot licht voor een volk in duisternis. Hij komt bevrijden. Want:

*"Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst."*(Jes. 9:5)

De geboorte van een kind brengt hier licht en grote vreugde. Dat is altijd zo, als er ergens een kindje geboren wordt. Dan zijn we samen erg blij en we zeggen dat tegen de mensen.

Jesaja mag de geboorte van dit kind aankondigen in de kring van de gelovigen, zijn eigen gezin en zijn leerlingen. Zij zeggen het mee: *"Een kind is ons geboren."* Voor ons is de geboorte van dit Wonder Kind. God geeft hem aan ons. Dat zijn de mensen die de verlossing van Jeruzalem verwachten en die rekenen op Gods ingrijpen tot bevrijding van zijn volk. De mensen die vertrouwen en zeggen: "God is met ons, Immanuël."

"Een kind is ons geboren," zeggen Jesaja en de zijnen. *"Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer."* Zegt de engel tegen de herders. Voor ons, voor u is dit kind geboren.

Dit is niet zomaar een kind, hoewel zijn geboorte niet verschilde van uw en mijn geboorte. Geboren uit de maagd Maria, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, zegt de Bijbel.

Dit is hét Kind en dé Zoon. Let maar eens op de wonderlijke naam / namen die hij krijgt. Wonderlijke namen, namen met een boodschap zijn we al eerder tegengekomen. Denk aan de beide zonen van Jesaja en de profetes. Maar de namen van dit Kind steken daar nog weer ver bovenuit. Heerlijke namen zijn het.

'Wonderbare raadsman', heet hij eerst, ja is hij. Dit kind beschikt over uitzonderlijke wijsheid, als een nieuwe Salomo. Ja nog veel groter. Als kind al: Wonder Kind. Hij maakt Gods plannen en voert ze uit. Hij heeft de hand in de wonderen van God.

Dat zijn de grote daden van God, waar je met je verstand niet bij kunt. Deze wonderen betreffen vooral de redding van Gods volk. Dat het weer licht zou worden in het duistere en dode Galilea, daar had toch niemand op gerekend. Maar de HEER doet het. En zo is er nog veel meer.

Later zegt Jesaja ergens:

*"HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd." (Jes. 25:1)*

Gods Wonderbare raadsman staat achter dat beleid en voert het uit.

*"Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên." (Gez. 26:3, LvdK)*

Wonder Kind van God is hij. Het is hun gezamenlijke plan: "Ik word mens. Ik word zelf een kind in een voederbak. Heel gewoon mens, geboren uit een vrouw, in een stal. Ik word mens om mij volk te redden van hun zonden."

Daarom geeft zijn Vader hem ook de naam Jezus, Redder van Gods volk.

Zag je ooit zoiets? Dat kun je als mens niet bedenken, met geen mogelijkheid. Het is een wonder van Gods genade. Een wonder van licht, een wonder van vreugde bezorgt God ons door deze geboorte.

Wat word je daar blij van. Hoera, licht in de duisternis!

4. Vrijheid

Ergens is het wel apart wat Jesaja zegt:

*"Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders."*

Kind en zoon in één adem, in het korte bestek van één zin.

Bij 'kind' denk je aan een baby of een peuter of een basisschoolleerling. Je denkt aan het kind Jezus in de voederbak en in de armen van Maria of van Simeon in de tempel.

Bij 'zoon' denk je aan een volwassen persoon. Bij Jezus denk je dan aan hem, zoals hij onder Israël leefde en werkte, onderwijzend en genezend. Om te beginnen in het donkere Galilea, waar door zijn optreden het licht van God ging schijnen.

Dit Wonder Kind is zoon. Zoon van David, zoon van Maria, zoon van de mens, Zoon van God. Volwassen geworden krijgt hij van God de koningsmantel om zijn schouder. God doet de heerschappij op zijn schouder rusten en geeft hem alle macht in de hemel en op de aarde.

De Zoon die geboren is, is de Gezalfde Koning. David zoon van hem in Psalm 2:7:

*"Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
'Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.'"*

Deze Zoon van God krijgt de bevoegdheid om de vijandige volken te breken met een ijzeren staf, hen stuk te slaan als een aarden pot.

Zo maakt hij een eind aan de bezetting voor Gods volk. In de profetie van Jesaja heet dat:

*"Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds."*(vs. 4)

Deze machtige Zoon van God maakt een einde aan de paradebas van marcherende legers.

*"Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur."*(vs. 5)

Geen gevechtstenues meer, die met vuur verbrand zijn. In het vuur ermee. Geldt dat – dacht ik ineens – vandaag ook voor de guns van Newtown, Connecticut, waarmee twintig kinderen en ze volwassenen gedood zijn? Of de drones en de massavernietigingswapens van kleine en grote dictators?

We horen hier in Jesaja 9 nogal wat oorlogstaal en militaire termen. Macht en legers rond de geboorte van dit Kind.

Ook in de kerstnacht zijn de hemelse legermachten present en paraat. Het machtige leger van engelen brengt zijn hulde aan de geboren Koning. Einde aan de bezetting en overheersing. Vrijheid! Want een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... Wat doet een kind nu in dit beeld van oorlog en strijd? Kinderen zijn altijd het eerst en het meest de dupe van oorlog en bezetting. Stampende soldatenlaarzen en bulderende kanonnen slaan kinderen niet over.

Wat is aan de andere kant nu een vrediger beeld, dan een kindje in de kribbe? Maar laten we ons daarop niet verkijken. Want dit kind is Davids Zoon en Davids Heer. Hij is de Zoon van God. Hoor zijn namen.

Men noemt hem ook: *Goddelijke held*. Hij is machtiger dan alle aardse koningen en machthebbers, die in de Bijbel soms ook goden worden genoemd.

Maar Gods Wonder Kind is met hen niet te vergelijken. Hij overtreft ze alle in macht en glorie. God zijn Vader geeft hem alle macht in de hemel en op de aarde. En zijn macht is zichtbaar in het grote hemelse leger van engelen, dat hem ter beschikking staat. Waarmee hij elke vijand zal verslaan.

Deze Goddelijke held maakt zijn volk werkelijk vrij. Hij zet zijn leven en zijn macht in dienst van de bevrijding van zijn volk. Hij bevrijdt uit de slavernij van de zonde, de duivel en de dood.

Wat een Kind, deze Zoon! Voor ons geboren, ons gegeven. Benoemd en aangewezen als onze Heer en Koning!

5. Vrede

Het Kind, dat geboren is, is Zoon. Maar hij draagt ook de naam Vader. *'Eeuwige vader'* zelfs, zegt Jesaja. Kind – Zoon – Vader, dat is niet gewoon. Dat is bijzonder, een wonder. Vreemd...

We vragen: Is de Heer Jezus dan de Vader? Je kunt hem toch niet gelijkschakelen met God de Vader?

Dat is zo. Maar in de profetie is hij wel een 'vaderfiguur'. Een vader is hij voor zijn volk en zijn leerlingen. Zijn regering vertoont vaderlijke trekken. 'Vader des vaderlands', zo iets. Een goede koning is als een vader voor zijn volk. Denk aan David, aan Salomo, aan Hizkia uit de tijd van Jesaja. Zo is deze geboren koning ook 'Eeuwige vader'. Niet slechts tijdelijk zoals David of Hizkia, maar voor altijd. Aan zijn heerschappij komt geen einde.

*"Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid."*(vs. 6)

Het geboren Kind krijgt van zijn hemelse Vader de troon van zijn Vader David in een rijk van vrede. Hij is David de Tweede en Salomo de Tweede. Want zijn naam wordt ook genoemd 'Vredevorst'.

Op die naam loopt de profetie uit, kun je zeggen.

Dit Kind sticht geen koninkrijk op basis van slinkse macht en corruptie. Maar het fundament van zijn rijk is recht en gerechtigheid. Het wordt voor zijn volk vrede door recht. Dat heeft alles te maken met de verlossing van Sion, het volk van deze koning.

Vrede, dat is het typerende woord voor het rijk van Messias Jezus. Vrede maakt hij voor zijn volk, door zijn bloed.

"Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."

Dat scandeerde het hemelse leger in de nacht van Jezus' geboorte.

Dit Wonder Kind herstelt het leven compleet in het licht van de hemel. En het wordt met toch mooi waar deze Heer koning is. Zijn vrede rijk levert het applaus op van de hele aarde, van zee en bergen.

*"Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen
voor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet."*(Ps. 98:8,9)

Gebeurt dit echt? Komt echt het vrede rijk van de Vredevorst? Jazeker, want Jesaja moet zeggen:

*"Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten."* (vs. 6b)

Het is voor de almachtige HEER een erezaak. Hij heeft zich hiertoe verbonden in zijn beloften. En Hij zal het doen. Hij gaat ervoor!

Het is een erezaak voor God om dit Wonder Kind in de wereld te brengen. En wij weten dat God het gedaan heeft. Voor ons zijn de woorden van Jesaja profetie en vervulling in één woord.

*"Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouder.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst."*

Wij weten wie het is: de Messias Jezus, Zoon van Maria, Zoon van David, Zoon van de mens, Zoon van God. En elke keer als wij het goede nieuws van zijn geboorte horen worden we blij.

Het Wonder Kind geboren! Hoera, licht in de duisternis!

Amen.