

Preek over 1 Johannes 5:1-5 – Belijdenisdienst 15 juni 2014

Liturgie:

Votum en groet

Zingen: Gez. 167:1,2,3

De Tien Woorden

Zingen: Gez. 166:1,2

Gebed

Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21

Zingen: Gez. 158

Schriftlezing: 1 Johannes 5:1-12 (*Grunneger Biebel*)

Zingen: Ps. 23:1,2,3 (*Grunneger Psalms & Gezangen*)

Tekst: 1 Johannes 5:1-5

Preek

Zingen: Lb. 477:1,2

Openbare geloofsbelijdenis

- Lezen formulier
- Knielen en zegenwoord (persoonlijk)
- Zegenbede (gezamenlijk)
- Zingen: Opwekking 710

Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gez. 161:1,2,3,4

Gebed

Collecte (*filmpje 'Amazing Grace'*; http://www.youtube.com/watch?v=YFGzY_8li8)

Zingen: Ps. 97:1,4,5

Zegen

Overhandiging belijdenisgeschenken

Feliciteren en koffiedrinken

Gehouden te: Baflo, 15-06-14 (9.30 u.)

Preek

Thema: Geloven is winnen in Jezus Christus

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

1. Winnaars

Welkom bij de winnaars, Margreet, Corine en Delien. 'Join the club', op zijn Engels gezegd. Jongeren die belijdenis doen van hun geloof worden ook wel eens anders begroet: 'Welkom in de strijd!'

Dat klinkt heel anders, nietwaar?

Mensen horen graag bij de winnende partij. Daarmee identificeren we ons graag. Ik ben ook liever een winner dan een loser.

Een kraker is in deze weken van het WK voetbal in Brazilië, zoals bij alle topsportwedstrijden, deze song: 'We are the champions, my friend!' We! Wij, natuurlijk. Met velen galmen de mensen het in een stadion of in het café voor het grote beeldscherm als het Nederlands elftal moet voetballen. Supporters van andere teams zingen het waarschijnlijk ook...

Misschien hebben jullie, meiden, daar niet zoveel mee. Anderen weer wel. Maar het 'We are the champions' kennen we allemaal wel. We horen het in de reclameblokken.

Welkom bij de winnaars! Zeggen we tegen jullie. De leerlingen van Jezus Christus vormen een gemeenschap van winnaars. In de toekomst, maar ook al in het heden. Hoezo gemeenschap van winnaars? Hoezo een winnend team?

Nou, zij geloven toch in Jezus de Christus?! Johannes zegt het zelf.

"Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?" (1 Joh. 5:5)

Bij die gemeenschap van overwinnaars horen ook de jonge christenen. Johannes noemt de jongeren speciaal.

"Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen." (1 Joh. 2:14)

Het lijkt er voor het oog niet op, maar de zaak van God staat op winst in de wereld. Dankzij Jezus de Christus, Gods Zoon. Door Hem is geloven geen zaak van verliezen, maar van winnen. We kunnen het zien in het feit dat her en der jonge mensen hun geloof in het openbaar willen belijden.

Welkom in het winnende team!

Het thema van de preek is:

Geloven is winnen in Christus.

Een paar dingen willen we nagaan, een paar vragen proberen te beantwoorden:

a. Wie wint er? b. Hoe win je? c. Waarvan win je?

2. Wie wint er?

Geloven is winnen. Betekent dat, dat het geloof in Jezus Christus de garantie is voor een succesverhaal? Is het geloof de start van een soort 'American dream' / Amerikaanse droom?

Er zijn mensen die dat beweren en die boodschap prediken. 'Laat Jezus toe in je hart en het zal je in alles welgaan. Van je huwelijk tot je zakenleven; van je werk tot de kerk. Ben je wedergeboren? Dan wordt je leven een succes. Praise the Lord! Maar is dat zo? Is dat de boodschap van God en van de Heer Jezus? Is christen worden de waarborg voor welvaart aan deze kant van het graf?

De werkelijkheid van talloze christenen is heel anders. Veel vrouwen en mannen incasseren alleen maar verlies, omdat ze geloven in Jezus. Ze worden van alles beroofd. Zelfs van hun vrijheid en hun leven.

Geloven is winnen. Hoezo dat? Toch is het thema van de preek geen slag in de lucht. We mogen echt spreken van overwinnend geloof in Jezus Christus.

Geloven in hem betekent dat je anders bent dan anderen. Je bent een ander mens geworden, hebt een nieuwe identiteit gekregen. Je hebt een nieuwe geboorte meegemaakt, ook al kun je dag en uur niet aanwijzen.

Dat nieuwe leven is het werk van God de Heilige Geest. Het komt bij God vandaan. Hij is er de verwekker van. Zulke gelovende mensen zijn uit God geboren. Dat zegt Johannes hier en hij legt er de nadruk op, in heel de brief.

"Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren." (vs. 1)

Het evangelie is naar zijn aard geen boodschap van een eliteclub van diep ingeleide en doorgeleide mensen. Dat was de houding en de leer van de dwaalleraars, voor wie Johannes waarschuwt.

'Ieder, die gelooft'. Dat is heel breed. Even breed als de Heilige Geest werkt en aan mensen het geloof geeft. Naar zijn welbehagen.

Het gaat Johannes hier om een levend geloof, dat het vandaag houdt en op de lange duur. Geloven, belijden en volhouden: Jezus is de christus, de gezalfde Heer. Profeet, priester en koning.

Dat ware, levende geloof krijg je niet van jezelf. Ook niet van je ouders of van de dominee op de kansel of de catecheet in het kerkelijke leslokaal. Het komt van God alleen. Dat is bij jullie ook zo, Margreet, Corine en Delien.

In zijn evangelieboek schreef Johannes al:

"Wie hem (= het licht van de wereld, Jezus) wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God." (Joh. 1:12,13)

Uit God geboren zijn, dat is God als Vader hebben. Dat is het allerbeste, dat je in deze wereld kunt hebben of krijgen. Uit God geboren zijn betekent: je hebt een ander begin van je leven en een ander beginsel van je leven. Een andere dimensie en een andere koers.

Uit God komt de liefde in je leven. De liefde van God voor jou. En de liefde tot God en je naasten.

Johannes schrijft:

"Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn."

Dat sluit aan bij hoofdstuk 4. Daar gaat het over de liefde die uit God is en de liefde tot de broeders en zusters. Want God is liefde.

Het gebod van de Heer is: *"... wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben."* (1 Joh. 4:21)

Liefde tot God en liefde tot je broeders en zusters zijn niet te scheiden. Je kunt niet zeggen: God heb ik lief en vervolgens je broeder of zusters links laten liggen. Of je klasgenoot op school pesten.

God liefhebben en de naaste liefhebben als jezelf. Het vindt zijn grond in de alles omvattende liefde van God in Jezus Christus. En in die liefde bewijst de Heilige Geest in ons leven dat geloven winnen is.

Wie wint er? Ieder die gelooft dat Jezus de christus is. En ieder die zijn naasten liefheeft. Ons geloof, zegt Johannes, is de overwinning van de wereld. Geloven dat Jezus de christus is, is het herkenningspunt van wedergeboorte en nieuw leven.

3. Hoe win je?

Hoe win je? Of: hoe blijkt nu je liefde tot God? Dat is de volgende vraag, die Johannes onder ogen ziet.

Hij antwoordt: 'De liefde tot God blijkt in het bewaren en naleven van Gods geboden'. Ja, dat is de liefde, zegt Johannes.

Vers 3: *"Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden."*

Gods geboden doen, naleven en je aan Gods geboden houden. Twee termen die hetzelfde zeggen, als het erop aankomt. Je bent actief met Gods geboden bezig en brengt ze in praktijk.

Er zit ook de nuance in van: Gods geboden zijn kostbaar. Daarom ben je er zuinig op en wil je ze nauwgezet vasthouden. Want God geeft die geboden voor jouw leven.

Dat is dus feitelijk een win-winsituatie.

Deze geboden van God zijn samen te vatten in het ene gebod van de liefde. 'Wie God liefheeft moet ook zijn broeder en zuster liefhebben.'

Denk maar aan de samenvatting die Jezus gegeven heeft van de wet, Matteüs 22:37-40.

Concreter en meer uitgesplitst mag je denken aan de Tien Woorden. Of aan de regels van het hemelrijk, die Jezus heeft gegeven in de Bergrede. Kortom, alles wat de Heer zegt om ons op zijn wegen te laten wandelen. Want Gods geboden zijn heilzaam.

Dat is best een moeilijk punt voor ons. Dat zit namelijk niet vanzelf in ons hart of in onze aard. Integendeel zelfs. Ongehoorzaamheid, daar hoef je geen moeite voor te doen. Dat kost geen strijd. Dat is onze zondige aard. En de boze stookt dat vuurtje graag warm.

Het is niet ouderwets of conservatief, als je Gods geboden wilt bewaren en naleven. Het hoort juist bij je nieuwe leven, dat de Heilige Geest in je wekt en werkt. En de liefde van God maakt Gods geboden zelfs licht en gemakkelijk te dragen. Johannes doet in dat verband een bemoedigende uitspraak.

"Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld." (vs. 3,4)

Dat kunnen wij niet direct plaatsen. Wij beleven dat heel anders. Wij ervaren Gods geboden als een zware last en een onmogelijke opgave. We schikken ons er zuchtend en kreunend onder. En we denken: Hoe kan Johannes dit nu schrijven? Wel, hij leerde het van God zelf, van Mozes en van zijn Meester Jezus. Mozes mocht tegen het volk Israël zeggen:

"De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.

.....

Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen." (Deut. 30:11 en 14)

En Jezus zelf bemoedigde zijn leerlingen en het afgematte volk met de woorden:

"Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht." (Mat. 11:29,30)

Dat mogen we geloven, gemeente. In Jezus Christus zijn Gods geboden licht. Want Hij droeg de zwaarte van de vloek. Hij bezweek eronder. Hij verloor alles wat Hij had, zijn bloed, zijn leven. Beter gezegd: Hij legde het af in zijn verschrikkelijke dood aan het kruis.

Was Jezus toen 'loser' of 'winner'?

Het was Gods liefde en de liefde van Jezus zelf, dat hij zichzelf in de dood gaf om ons te bevrijden. Wat een winnaar is Hij! Wat een winnaars zijn wij daardoor! Door Gods Geest gaan wij leven als nieuwe mensen, geboren uit God.

Gods liefde in Christus maakt de geboden licht. Lichtgewicht geboden zijn het nu dus, dankzij Gods genade.

Gaat gehoorzamen dan nu vanzelf? Nee, Gods liefde sluit onze inzet en onze strijd in. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van Jezus en van zijn Heilige Geest.

Johannes weet van de strijd, die je in het geloof te voeren hebt. De overwinning, waar hij het over heeft, veronderstelt die strijd. Maar het geloof overwint wel in die strijd.

De begroeting 'Welkom in de strijd' en 'Welkom bij de winnaars' liggen dus in elkaars verlengde.

Dat brengt ons bij een laatste punt.

4. Waarvan win je?

Niet de wereld wint het van ons geloof. Maar ons geloof overwint de wereld. Johannes zegt:

"En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof." (vs. 4)

Weer een uitspraak die haaks staat op onze werkelijkheid en beleving. Voor de eerste lezers van Johannes' brief vast ook. De christenen hadden het ook toen moeilijk in hun samenleving.

Tegenover de wereld zijn we vaak de verliezers. Denk aan je zonde en de macht van de duivel en de dood. Ze bezorgen je nederlaag op nederlaag. Je kunt er moedeloos van worden.

Als kerkgemeenschap kun je het nooit winnen van wat de wereld te bieden heeft aan leuke en aantrekkelijke dingen. De wereld kan het jou als christen-jongere knap lastig maken met zijn aantrekkelijkheden. Volwassenen niet minder trouwens.

Moeten we het hoofd dan maar in de schoot leggen en lekker gaan meedoen?

Nee! De overwinning is aan God en aan allen die Hij als zijn kinderen aan zijn kant heeft gezet. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Niet pas bij de jongste dag. Maar vandaag al. Ons geloof is die overwinning op de wereld.

Geloven is winnen in Jezus Christus. Hij is immers de overwinnaar van Golgota en van de paasmorgen. Hij is de zegevierende koning, die naar de hemel gevaren is met zijn overwonnen vijanden achter zich aan.

Al voor zijn sterven heeft Jezus zijn leerlingen bemoedigd met de woorden:

"Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen." (Joh. 16:33)

Let wel: Ik heb overwonnen.

Wie nu in Jezus Christus geloof, is met hem overwinnaar van de wereld. Jullie geloof in hem betekent die overwinning. Want de wereld kan niet op tegen de Heer Jezus Christus, aan wie God alle macht heeft gegeven in de hemel en op de aarde.

De wereld verliest het van Jezus, omdat de overste van de wereld het van hem verloren heeft.

Dat is de triomfantelijke boodschap, die sinds Pinksteren over de hele wereld verkondigd wordt. Door de kracht van de Heilige Geest brengt Petrus het evangelie van Jezus Christus aan de mensen in Jeruzalem. Door de kracht van de Geest gaan velen geloven. En zij worden overwinnaars.

"Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?" (vs. 5)

Gelovigen zijn winnaars in Christus. Geloven is dus geen zinloze, maffe bezigheid voor oude mannetjes en vrouwtjes, die er niet zo goed meer bij zijn. Het is voor jonge mensen, zoals jullie Margreet, Corine en Delien. Evengoed als voor vaders en moeders en opa's en oma's.

Johannes laat ze allemaal delen in dezelfde overwinning van het geloof. Ik wijs op hoofdstuk 2:13:

"Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen."

Horen jullie dat? Jonge mensen in de kerk, jullie hebben de boze overwonnen in Christus, omdat hij overwon. Jullie zijn sterk en het woord van God blijft in jullie. Je bent geen loser, als je gelooft in Jezus Christus en daar openlijk voor uit komt voor God, zijn gemeente en de maatschappij.

Jullie zijn winnaars. Niet in eigen kracht. Want je hebt ook tegen jezelf te strijden. Je mag het in de kracht van de Geest ook van jezelf winnen. En van de wereld.

Wanneer er, zoals vanmorgen jonge mensen belijdenis doen van hun geloof, dan is dat een bewijs van de overwinning van Christus. Dan toont de Heilige Geest zijn kracht in hun leven.

Wie gelooft deelt in de overwinning. Je mag dan ook delen in het overwinningsfeest dat aanstaande is en waarvan het heilig avondmaal een voorproefje is.

Wie gelooft in Jezus de Christus, wie zijn geloof belijdt en beleeft voor God en mensen mag mee de overwinning vieren. 'We are the champions, my friend.'
God zegt:

*"Wie overwint komen al deze dingen toe. (nl. de nieuwe hemel en de nieuwe aarde)
Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn."* (Opb. 21:7)

Want ieder die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En heeft het leven.

Welkom bij de overwinnaars!

Amen